

קול קורא לנדוד

מה קרה לפלמינגו צעיר שנפל במהלך הנדידה בחוף קיסריה? האם הוא יצליח להשלים את נדידתו ואולי אף לחזור אלינו בעונה הבאה?

כתבה וצילמה: שגית הורוביץ



הפלמינגו הצעיר מתאושש ועומד על רגליו

למענו - קערת מים (הפלמינגו נוהגים לסגן את מזונם מתוך המים) שכללה תערובת של בשר טחון, דגים טחונים, פירות וירקות טחונים וגם סלק שיאדים את נוצותיו. כל יום שעבר נסך תקווה במטפלים ונראה היה שהפלמינגו יוכל לחזור אל הטבע ממש בקרוב. בבירור שנערך עם אנשי הרשות הוחלט לא לשחרר את הפלמינגו חזרה לטבע במקום שבו נמצא, כיוון שבחופה של קיסריה לא נותר זכר ללהקה שעברה שם. התברר שממש באותם ימים שכנה להקה קטנה של פלמינגו במאגר כפר ברוך שבעמק יזרעאל. הפלמינגו הצעיר סומן בטבעת רגל לצורך זיהוי ושחרר במאגר, שם הוא פרש מיד כנפיים והצטרף אל הלהקה. למחרת השחרור הבחין בו עדיין אחד הצפרים אך ביום שלאחר מכן, כאשר הלהקה התעופפה, הוא לא ראה אותו עוד. אנחנו מקווים ומאמינים שהפלמינגו הצעיר נמצא כעת בדרך לאפריקה ומאחלים לו שיתבגר ויהפוך לפלמינגו ורוד ויפהפה, ושימשיך בנדודיו באופן בטוח וקל יותר.

הכותבת היא דוברת הספארי ברמת גן

נדידת ציפורים נדמית בעינינו לא פעם כמשהו קל וטבעי, אך מדובר בעשרות ובמאות אלפי קילומטרים שהן גומאות וזו לא משימה פשוטה. כמו בספורט, גם כאן מדובר בתרגול וברכישת מיומנות. ציפור שזו נדידתה השלישית או הרביעית תעשה זאת בקלות רבה יותר, אבל מה קורה לפְּחוֹן שבקע מביצת אמו רק לפני חודשים ספורים וכבר צריך לגמוא אלפי קילומטרים? זוהי משימה קשה מאוד, ולא מעט בעלי כנף אינם מצליחים לסיים את פרק הנדידה הראשון בחייהם. זהו הסיפור של הפלמינגו שהגיע בחודש אוקטובר האחרון לביתה של וטרינרית בית החולים לחיות בר, ד"ר אריאלה רוזנצוויג. היה זה פלמינגו צעיר, אפור, שאפילו לא הספיק לצמח את נוצותיו הוורדרדות. הוא ניסה לנדוד עם משפחתו אך נפל תשוש על החוף, סמוך לאמת המים. ד"ר רוזנצוויג שגרה בקרבת מקום קיבלה אותו ולידה והייתה בטוחה שהוא עומד למות.

האמצעים הרפואיים בביתה היו דלים. היא הצליחה לקבץ כמה בקבוקים שאותם מילאה במים חמים והניחה סביבו, נתנה לו אינפוזיית נוזלים וסוכר והוא שהה בביתה כל הלילה. כבר בבוקר, באורח פלא, הוא הצליח להתיישב, וד"ר רוזנצוויג העבירה אותו לבית החולים לחיות בר של הספארי ורשות הטבע והגנים. שם הוא המשיך לקבל טיפול תומך, ושעות אחדות לאחר מכן כבר עמד על רגליו (הישיבה מוזיקה לשרירי הפלמינגו). ההתאוששות שלו הדהימה את כולם ובמירוץ נגד השעון החלו המטפלים לסייע לו למלא שוב את מאגרי האנרגיה שהידלדלו כתוצאה מהנדידה. הוא קיבל ויטמינים, סוכרים ומלחים ונוזלים רבים. סעודת מלכים הוכנה